

# GUDSTJENESTER

Juni – juli – august 2022

## Søndag d. 5. juni - Pinsedag

Joh. 14,15-21 / Løftet om en anden talsmand  
Glenstrup kl. 9.45 – GH

## Mandag d. 6. juni - Anden pinsedag

Joh. 6,44-51 / Livets brød  
Vi henviser til nabokirker

## Søndag d. 12. juni - Trinitatis søndag

Matt. 28,16-20 / Dåbsbefalingen  
Vi henviser til nabokirker

## Søndag d. 19. juni - 1.s.e.trin.

Luk. 12,13-21 / Lignelsen om den rige bonde  
Skjellerup kl. 9.45 Degnegudstjeneste

## Torsdag d. 23. juni Sankthansaften

Ved Skjellerup Legeplads  
Andagt kl. 17.30 ved GH

## Søndag d. 26. juni 2.s.e.trin.

Luk. 14,25-35 / Prisen for efterfølgelse  
Glenstrup kl. 9.45 - GH  
Skjellerup kl. 11.00 – GH

## Søndag d. 3. juli – 3.s.e.trin.

Luk. 15,11-32 / Lignelsen om den fortabte søn  
Vi henviser til nabokirker

## Søndag d. 10. juli - 4.s.e.trin.

Matt. 5,43-48 / Om fjendekærlighed  
Skjellerup kl. 9.45 - GH

## Søndag d. 17. juli - 5.s.e.trin.

Matt. 16,13-26 / Peters bekendelse og Jesu lidelsesforudsigelse  
Glenstrup kl. 9.45 – GH

## Søndag d. 24. juli – 6.s.e.trin.

Matt. 19,16-26 / Den rige unge mand  
Vi henviser til nabokirker

## Søndag d. 31. juli – 7.s.e.trin.

Matt. 10,24-31 / Udsendelsestalen  
Glenstrup kl. 9.45 Degnegudstjeneste

## Søndag d. 7. august - 8.s.e.trin.

Matt. 7,22-29 / Huset på klippen  
Vi henviser til nabokirker

## Søndag d. 14. august - 9.s.e.trin.

Luk. 12,32-48 / Enken og den uretfærdige dommer  
Skjellerup kl. 9.45 - Jørgen Pontoppidan

## Søndag d. 21. august - 10.s.e.trin.

Matt. 11,16-24 / Visdom og veråb  
Vi henviser til nabokirker

## Søndag d. 28. august - 11.s.e.trin.

Luk. 7,36-50 - Kvinden i farisæerens hus  
Glenstrup kl. 9.45 Degnegudstjeneste

Tjenesterne 9.45 ved GH er højmesser

GH: Grethe Holmriis

## GENERELLE INFORMATIONER

### Vikarierende præst:

Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager.  
Mobil 51 83 84 90 / Mail: gholmriis@gmail.com

### Organist ved begge kirker:

Lars Hauge

### Kirkesanger ved begge kirker:

Lotte Langkjær, Tlf. 20 82 05 14

### Graver ved Glenstrup Kirke:

Jan Juhl Sørensen, Tlf. 30 61 47 24

### Graver ved Skjellerup Kirke:

Erik Andersen, Carolinevej 3, Skjellerup,  
Tlf. 50 41 10 60 / 98 55 52 63

### Kirkernes hjemmesider:

[www.glenstrupkirke.dk](http://www.glenstrupkirke.dk) / [www.skjellerupkirke.dk](http://www.skjellerupkirke.dk)

### Kirkebilen:

Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer. Man skal blot bestille kørslen dagen i forvejen ved at ringe til Kajs Taxi tlf. 9852 5354, hvis man bor i Glenstrup sogn og til Hobro Taxa tlf. 9851 2300, hvis man bor i Skjellerup sogn.

### Kirkebladet udgives af:

Menighedsrådene

### Ansvarshavende:

Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager.  
Mobil 51 83 84 90 / Mail: gholmriis@gmail.com

Tryk: BUCHS A/S



## Min tro er som en ukrudtsmark

Jeg kendte engang en mand. Han var glad for sin kirke og sad der gerne hver søndag. Men han turde ikke sige, at han troede. Når vi talte om tro, sagde han som regel "Jeg tør ikke sige, at jeg tror... jeg håber".

Sådan tror jeg også, at mange andre har det. Tro er et stort ord, og det dækker over meget. Det er langt fra sikkert, at tro er det samme for dig, som det er for mig. Tro er noget meget personligt, så måske føler vi, at vi blotter os, hvis vi taler åbent om, hvad vi tror på. Desuden er vi mere eller mindre

opdraget til at være kritiske og skeptiske overfor tro og mangler sprog for at tale om den slags. Men læs lige, hvad mesterkokken Søren Gericke har sagt om sin tro:

*"Min tro er som en ukrudtsmark. Jeg er meget fascineret af ukrudt, for det gror hele tiden og spirer frem igen og igen, også selvom man forsøger at komme af med det. Ukrudt er livet, der spirer trods modstand, og det er det, det handler om for mig. Jeg tror på livet."*

Fortsættes >





*Jeg tror også på det uendelige og det guddommelige, som bærer det hele. Derfor går jeg tit i kirke for at få fordybelse”.*

Jeg kan godt lide sammenligningen mellem tro og ukrudt, for det siger noget om, at tro ikke kan holdes nede. Hvordan vil du beskrive din tro? Ligner din tro en saftig gul mælkebøtte, en ydmyg forglemmigej eller en forædlet rose?

Der gives ikke et enkelt svar på, hvad tro er. Eller hvordan vi får en tro. Vi må finde vores egen vej.

## Benjamin Immanuel Thomsen Barfod

Sognepræst i Glenstrup 1. april 1891 - 6. april 1909

Han blev født den 25. januar 1858 i Sørup i Angel (hertugdømmet Slesvig).

Faderen, Immanuel Barfod, var i 1854 blevet indsat som præst i Sørup, Flensborg provsti, men krigen 1864 forårsagede, at han den 3. marts 1864 blev suspenderet og 15. marts afsat af præjserne, hvorefter familien måtte flygte til Danmark.

Den 6. maj 1864 blev han sognepræst i Herredskirke og Lille Løjtofte i nærheden af Nakskov og derefter 3. august 1874 i Vaabensted. Han var provst for Musse Herred fra 1. januar 1884 indtil slutningen af 1894 og var fortsat præst i Vaabensted til sin død 15. maj 1896. Hans søn, Andreas Thomsen Barfod, præst i Hvilsager, foretog begravelsen. Andreas var i øvrigt efter afsluttet embedseksamen kapellan i Vaabensted 1885 – 1888, inden han blev indsat i Hvilsager.

Benjamin kom til at gå i skole på Lolland, blev konfirmeret i Herredskirke den 20. april 1873, student i Nykøbing F i 1876 og cand. theol. fra Københavns Universitet i 1884. I folketællingen 1. februar 1880 er han anført som huslærer i Amaliegade 22 i København hos

Johannes Møllehave skriver om sin tro i sangen Time, dag og uge:

*Min tro er en tillid til verden,  
et gavmildt og underfuldt sted,  
som rækker mig glæden og smerten,  
det hele vil jeg ha’ med,  
på denne forbløffende klode,  
mer’ rig end vi drømte og troede.*

*Glædelig sommertid  
Grethe Holmriis*

Kammerherre, Greve, Stamhusholder Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, formentlig samtidig med, at han passede studierne på universitetet. 1884-1886 var han religionslærer på forskellige pigeskoler i København, hvorefter han blev kapellan og senere fungerende sognepræst i Vordingborg og siden kateket ved Vor Frelser kirke på Christianshavn, inden han kom til Glenstrup 1. april 1891.

Den 5. juni 1894 indgår han i Sankt Mortens kirke i Randers ægteskab med Vilhelmine. Forloverne er fotograf Adolf Lønborg i København (bror til Vilhelmines fars kone) og provst Immanuel Barfod, Vaabensted (brudgommens far), som også forretter vielsen.

Som beskrevet i sidste kirkeblad blev præsten enkemand i 1898, og her skal det, som det også står i brochuren om Glenstrup Kirke, også

nævnes, at den store og meget smukke syvarmede lysestage, der i dag står i vinduesnichen ved prædikestolen, er skænket til kirken af pastor Barfod til minde om hans Vilhelmine, hvilket står indgraveret på foden af stagen.

Ifølge folketællingen 1901 er præstens søster, Anna Barfod, gift Petersen, der er blevet enke i 1899, samme år flyttet ind i præstegården med sine fire børn (2 hold tvillinger).

Den 16. april 1905 bliver søsterens ældste tvillingepar konfirmeret i Glenstrup kirke.

Folketællingen 1906 viser, at kun tre af hendes børn bor i præstegården.

Under præstens fravær i København september 1907 brænder præstegården. Naboens to småpiger leger i halmen på staldloftet og får en træsko væk. For bedre at kunne lede på det mørke loft henter de tændstikker, og katastrofen indtræffer, og præstegården brænder ned til grunden. Heldigvis nåede pigerne ud i god behold.

Da det var om dagen strømmede beboerne i Glenstrup til brandstedet og fik reddet alle dyrene ud af de brændende bygninger. Desværre for eftertiden brænder også et klosterarkiv på loftet, mens kirkebøgerne, som vi bl.a. har brugt som kilder til disse artikler, og andre vigtige dokumenter bliver reddet. Også abbedens seglstampe fra kirkens tid som klosterkirke blev fundet i brandtomten. Nærmere omtale heraf findes i brochuren om kirken, liggende i våbenhuset.

Præstegården genopføres som den fine bygning vi i dag har på Glenstrup Søvej 51, og som stadig er sognepræstens bolig. Vest for præsteboligen opførtes samtidig en mindre avlsgård, som en forpagter skulle overtage og drive med de tilbageblevne 21 tdr. land. Den øvrige del af præstegårdsjorden var blevet solgt og udstykket til fire statsejendomme, for at der kunne være penge til at bygge den nye præstegård og forpagtergård.

Året efter bliver søsterens yngste tvillingepar konfirmeret i Glenstrup kirke den 12. april 1908.

Den 9. september 1908 gifter Benjamin Immanuel Thomsen Kofod sig med Else Spangenberg i Frederikskirken (Marmorkirken) i København.

Den 6. marts 1909 stopper Benjamin i Glenstrup og fortsætter sin præstegerning i Alsted og Fjenneslev i Sorø amt.

Den 18.07.1911 får præsteparret bevilling til at adoptere Gudrun Johanne, født i Guldberggade 4B1 den 29. april 1910 af forældrene arbejdsmand Valdemar Sørensen og hustru Agnes Franciska Nielsine f. Lenander. Moderen er født den 20.05.1869 i København, dør på Københavns kommunehospital den 12.05.1910 og bliver begravet fra Sankt Johannes kirke den 16.05.1910. Gudrun Johanne bliver døbt i Frederikskirken den 1. maj 1911 af ”vores” pastor Barfod, fadderne er fru Elisa Barfod, klokker C.F. Spangenberg og hustru Gudrun (Elses forældre, hvor barnet befinder sig på dåbstidspunktet) samt enkefru Anna Petersen og søn Niels Immanuel, Præsteenkehjemmet Frederiksberg.

Gudrun bliver konfirmeret i Alsted kirke den 5. oktober 1924, hvorefter Benjamin Immanuel tager sin afsked den 10. oktober 1924. Parret flytter herefter til Clarasvej 11 i Ordrup.

Benjamin dør den 24. december 1936 og bliver begravet på Ordrup kirkegård den 30. december 1936.

Begravelsen foretages af hans to år yngre bror, Kristen Vøldike Thomsen Barfod, som fire år forinden har taget sin afsked som sognepræst i Jørlunde sogn.

Ved folketællingen den 5. november 1940 for Gentofte, Ordrup, Clarasvej 11 st. tv. er anført, at enken Else Barfod lever af sin pension og formue, og at hun har en logerende: sygeplejerske ved Finsensinstituttet Bodil Erichsen.

Else Barfod dør den 27. august 1958 på Københavns Amts Sygehus i Gentofte og bliver begravet på Ordrup kirkegård den 1. september 1958 af pastor Clemens Barfod, en nevø til hendes afdøde ægtefælle.

Det har desværre ikke været muligt at finde gravstenen.

*Anni Engedal*

Kilder: Kirkebøger og Folketællinger. Desuden har informationerne på hjemmesiden [www.barfod-barfod.dk](http://www.barfod-barfod.dk) været til stor hjælp, ligesom Niels Riis Østergaard har suppleret med oplysninger om præstegårdsbranden mm. Også i forbindelse med denne artikel skylder jeg Otto H. Jakobsen stor tak for et tidkrævende forskningsarbejde.

## Sankt Hans andagt

**23. juni kl. 17.30 på Legepladsen i Skjellerup**

Vi samles til en kort gudstjeneste, en andagt, kl.17.30 i Teltet på legepladsen i Skjellerup. Andagten med bl.a. fællessang og solistnumre fra organist og kirkesanger varer en lille halv time, så de, der har lyst, efterfølgende kan følges ad på gåturen til Fjorden forud for fællesspisningen i Teltet. Herefter er der Sankt Hans bål.

## Salg af præstegårdsjorden

Der er fra Miljø-og fødevarerministeriets side givet tilskud til et miljø/kultur projekt omkring Glenstrup sø. Det betyder, at jord ned mod Glenstrup sø kan omdannes til natur og de aktive landmænd, der ikke kan undvære jorden, kan få et tilsvarende mere dyrkbart areal tilbudt. Selvfølgelig for at mindske næringsstof- udvaskningen. Tilskuddet betyder, at vi får en god pris for det jord, der ikke er så dyrkningsvenligt bl.a.

Vi blev i menighedsrådet spurgt, om vi ville deltage i projektet. Det kunne vi godt se en ide i og sagde derfor ja sammen med Skjellerup menighedsråd. Efterfølgende har provstiet også nikket ja.

## Menighedsrådsmøder

**Glenstrup Menighedsråd:**

Torsdag, den 18. august, 2022 kl. 16.30 i Aktivitetshuset, Handest

**Skjellerup Menighedsråd:**

Tirsdag, den 23. august, 2022 kl. 18.00 hos Ellen Bertelsen, Strandholtvej 11, 9500 Hobro

*Søren Hedegaard*

